

Beretning til ARD

Min cykelkarriere opstod ved en tilfældighed i en alder af 48. Tidligere havde jeg spillet fodbold, men havde problemer med fiberskader.

I 1988 sagde jeg til min cykelhandler, at jeg ville have en cykel med racerstyr – uden at vide, hvad det indebar. Jeg havde ikke forstand på cykler og cykelsport og kendte derfor heller ikke til ARD. Jeg skulle bare have en bedre cykel at køre på arbejde på. Men hurtigt viste det sig, at cyklen kunne meget mere, end jeg havde forestillet mig. Allerede næste år blev jeg lokket med på Sjælland Rundt og så var jeg solgt. Jeg meldte mig ind i Roskilde Cykel Motion og lærte en masse på ret kort tid – og oplevede, at cykling lå godt for mig. I januar 1991 blev jeg af Jørgen Green opfordret til at køre brevetterne til PBP samme år. Jeg vidste ikke, hvad PBP var for en størrelse, og dermed heller ikke hvad jeg gik ind til. Men det gik godt, så jeg meldte mig til PBP på et hold med Jørgen Green, Niels Ole Frederiksen, Leif Lykke, Christian Knudsen og en kammerat fra Nykøbing Sjælland (kan ikke huske navnet).

Vi gennemførte tilfredsstillende, men mistede Niels Ole efter 114 km. Lige pludselig var der 10 - 12 mand, der lå i en stor bunke. Niels Ole brækkede et håndled og måtte udgå. Mit forhjul var ekset, og jeg kunne kun køre videre, fordi jeg kunne låne Niels Oles hjul.

Men altså, det gik godt og var en kæmpe oplevelse – 2 år efter mine første cykelsko og cykelbukser.

Efter PBP i 1991 var vi nogle stykker, der satte os for at etablere ARD Danmark som en egentlig og formaliseret forening. Niels Ole Frederiksen blev formand og jeg blev kasserer, hvilket jeg var i 15 år. Som kasserer og ikke mindst tøjdisponent i klubben havde jeg mange sjove oplevelser, når medlemmerne kom på besøg for at prøve tøj. Hyggeligt og mange gode samtaler om gode cykeloplevelser.

Af tidsmæssige grunde – arbejde - kørte jeg kun et PBP. Ryggen havde det heller ikke så godt med de mange timer på cyklen. 150 – 200 km har længe været maks. Men andre og mindre tidskrævende løb blev det dog til.

11 gange Sjælland Rundt – 10 gange med min søn – første gang lige inden han blev 15 år og 3 af gangene var min datter også med – det var gode oplevelser. Min datter, der nu er 46 kan den dag i dag ikke helt forstå, at hun gjorde det.

2 gange Styrkeprøven i Norge, Vettern Runden, Amstel Gold Race, Liege Bastogne Liege, flere cykelrejser til Toscana, Umbrien, 2 gange Coast to Coast, Alperne, og ikke mindst Dolomitterne, Korsika og Asturien. Og så det løse med Århus København i 93, København Berlin, sjællandsmester i 3-mandshold med Jørgen Green og Tommy Pedersen og diverse danske motionsløb.

Mange af cykelrejserne har jeg foretaget sammen med min søn, som har bevaret interessen for cykling og har haft licens flere år. Han har den samme fascination af bjerge, som jeg har.

Min kone og jeg har også været på flere cykelrejser sammen – Toscana, Umbrien, Frankrig og så ment også Jylland.

Siden 2013 har jeg cyklet med gode kammerater i Ølstykke Cykel Klub på et old boys hold. Vi er en bruttotrup på ca. 15 mand, som mødes efter tid og lyst mandag, onsdag og fredag kl. 9.30, så vi kan nå morgenkaffen og avisen. Vi kører hele året og har det rigtig hyggeligt – kaffe på hver tur og tid til en snak. Men der bliver også kørt race ind imellem, det kan vi ikke undvære. En årlig tur på 5 dage til en destination et eller andet sted i DK hører også med.

Sideløbende med cyklingen har jeg også roet kajak de sidste 12 år. Jeg har 5 minutter til vandet – Roskilde Fjord, Jyllinge, og så er det oplagt at bruge vandet.

De sidste 8 år har min kone og jeg udskiftet cykelrejserne med vandrerejser i Italien, Irland, Tyskland, Nepal og selvfølgelig også herhjemme. Vandring er en fantastisk måde at opleve på samtidig med god motionen.

Formen er stadig god og jeg ser frem til mange gode cykeloplevelser fremover.